







« — Δοιπόν θέλω να μου κάμη παγωτό και να κάμη τόσο πολύ, ώστε να φάγη και να χορτάση όλος ο λαός μου. — Κ' εσύ τί θα μας δώσεις για πληρωμή του κόπου μας; — "Ο, τι θέλετε. — Μας δίνεις μια βάρκα να γυρίσωμε στην πατρίδα μας; — Σας δίνω. — Σύμφωνοι λοιπόν; — Σύμφωνοι. Νάλ το χέρι μου! — Και μου έσφιξε το χέρι μου στη χερουκλά του. — Πρέπει τώρα να μάθης, κύριε Κωστάκη, ένα πράγμα: καταμεσής σ' εκείνο το νησί ήταν ένα πολύ ύψηλο βουνό με χιόνια και πάγους. Το πρώτο λοιπόν της ημέρας που είχε προσδιορισθή δια το τραπέζι, ο αρχιμάγειρας κ' εγώ ανεβαίνομε στο βουνό, με μαστέλλα και καλάθια, και τα γεμίζομε με πάγο και με χιόνι. Είχαμε φροντίση από την παραμονή, κ' εκόψαμε δύο κούτσουρα μπαμπού, το ένα χοντρό και το άλλο ακόμα πιο χοντρό, σαν δύο βάζα μεγάλα, το ένα κάπως μεγαλύτερο από το άλλο, κ' έμπαινε το μικρότερο μέσα στο μεγαλύτερο, — διότι πρέπει να ξέρεις ότι ο κορμός του μπαμπού είναι κούφιος από μέσα κ' έχει χωρίσματα, εις τρόπον ώστε οι άνθρωποι εκείνου του τόπου κόβουν ένα κομμάτι μπαμπού και το κάμνουν κουβά για να κευαλούν νερό. —



« Αρχισα να γυρίσω αυτή τη μηχανή. » (Σελ. 140, στήλ. Β'.)

« Εγεμίσαμε λοιπόν το μικρότερο από τα δύο βάζα, — και το μικρό αυτό ήταν αλήθεια μεγάλο σαν βαρελάκι, — το εγεμίσαμε λοιπόν με γάλα της κασίικας, και με το γάλα ανακατώσαμε αυγά της χελώνας, όσα ήμπορέσαμε κ' ηύραμε: εβάλαμε και ζουμι από ζαχαροκάλαμο και έξι έφτα φλούδες βανίλλια... » — « Α! μα θά ήταν πολύ ωραίο! είπε ο Κωστάκης. Έτσι κάμνει κ' η μαγει-

ρισσά μας την κρέμα' μόνον που δεν έχει ζαχαροκάλαμο και αυγά της χελώνας: και βάζει ζάχαρι από τον μπακάλη και αυγά της όρνιθας. —

« — Μα βέβαια! μπορεί ο καθένας να έχει ζαχαροκάλαμο και χελώνες; είπε με πολύ καμάρι ο μπάρμπα - Μανώλης. — Αφησέ με όμως, σε παρακαλώ, να πω την ιστορία μου. —

« — Αμα εγέμισε ο μικρός κουβάς με όλα αυτά που σου είπα, εβάλαμε χιόνι και πάγο με περ κ' ετί μέσα στον μεγάλο, εβάλαμε μέσα και τον μικρό, όπου είχαμε στερεώσει ένα μικρό-μακρύ μπαστούνη, κ' εγώ αρχισα να γυρίζω αυτή τη μηχανή που έμοιαζε σαν εργάτης καραβιού, κ' εγύριζα κ' εγύριζα, τόσο που εκόλλησε η φανέλλα μου στην πλάτη μου, ενώ ο αρχιμάγειρας όλο κ' έρριχνε μέσα στον μικρότερο κουβά γάλα, χιόνι, ζαχαροκάλαμο και βανίλλια. . . »

— Και τότε; — Και τότε όλα αυτά ανακατώθηκαν κ' έγιναν ένα: και ύστερα, εξ αιτίας του πάγου, όλα αυτά επάγωσαν κ' έγιναν σκληρά σαν πέτρα. —

— Και ύστερα; —

— Ύστερα, εδοκιμάσαμε το παγωτό, ο Άσπροχιονάτος κ' εγώ. —

— Και θά ήταν ωραίο, βέβαια. . . Διότι το παγωτό κρέμα-βανίλλια είναι πολύ ωραίο! —

— Ε! έτσι κ' έτσι... Έγώ, να σου πω, κ' ύριε Κωστάκη μου, προτιμώ κανένα ποτηράκι ο,τιδήποτε ποτέ που και-ει και δροσίζει κ' όλας το λαρύγγι. . .

— Όπωςδήποτε, καλό ήταν. . . — Και ο βασιλιάς της Τσάι-Κέυ-Λάουτς πώς το ήξε; τι είπε; — Τι είπε, κύριε; Περιμένα λίγο να θυμηθώ, και να σου τα πω καταλεπτός. — Και ο μπάρμπα-Μανώλης ετράβηξε μια καλή και δυνατή ρουφηξιά από τον ναργιλέ του. —

(Έπεται το τέλος)

ΠΕΤΡΟΣ ΠΥΡΓΩΤΟΣ

ΤΟ ΕΛΕΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟ

[ΥΠΟ ΡΟΥΛΑΥΑΡΑ ΚΙΠΑΙΓΚ]

(Τέλος. Ύδε σελ. 129)

Και η μύτη του Έλεφαντόπουλου όλο και ετέντονε και το Έλεφαντόπουλο άπλωσε και τα τέσσερα ποδαράκια του κ' ετραβούσε, κ' ετραβούσε; και η μύτη του όλο και ετέντονε και ο Κροκόδειλος αλώγιζε με την ουρά του σαν κουπί, κ' ετραβούσε και αυτός, κ' ετραβούσε, κ' ετραβούσε, και με κάθε τραβήγμα η μύτη του Έλεφαντόπουλου εμάκραινε και όλο εμάκραινε, — και του πονούσε φοβερά!

Τότε το Έλεφαντόπουλο ένοιωσε τα πόδια του που έγλυστρούσαν, και είπε με τη μύτη του, που ήταν τώρα κοντά πέντε ποδαράκια μακρουλά:

— Δεν μπορώ μπά!

Τότε ο Δίχρωμο-Πύθωνο-Πετρόφειδος εκατέβη από την όχθη, κ' εδέθηκε, κόμπο-διπλοψαλιδιά, γύρω στα πισινα πόδια του Έλεφαντόπουλου, και είπε:

— Αστόχαστε κ' αμάθητε ταξιδιάρη, πρέπει τώρα ν' αφιερωθούμε σοβαρά σε λίγη παραπάνω έντασι, διότι αν δεν το κάμωμεν, έχω την ιδέα ότι αυτό εκεί το αυτοκίνητον θωρακιστό με το θωρακισμένον κατάστρωμα (και μ' αυτό, ο Πολυαγαπημένο μου, έννοούσε τον Κροκόδειλο), θα καταστρέψη δια παντός το μέλλον στάδιόν σου.

Μ' αυτόν τον τρόπο πάντοτε μιλούν όλοι οι Δίχρωμο-Πύθωνο-Πετρόφειδοι. — Έτσι ετράβηξε κ' αυτός, και το Έλεφαντόπουλο ετράβηξε, αλλά το Έλεφαντόπουλο και ο Δίχρωμο-Πύθωνο-Πετρόφειδος ετρέβηξαν δυνατώτερα και επί τέλους ο Κροκόδειλος αμύλησε τη μύτη του Έλεφαντόπουλο μ' ένα πλώπ, που θά μπορούσες να το ακούσης σ' όλον τον Λιμπόπι, πέρα-ώς-πέρα.

Τότε το Έλεφαντόπουλο εκάθησε κάτω πολύ ξαφνικά κ' απότομα: αλλά πρώτα είχε την έννοια να πη «εύχαριστώ» στον Δίχρωμο-Πύθωνο-Πετρόφειδο και ύστερα επεριποιήθηκε την καιμένη τραβηγμένη μύτη του, και την ετύλιξε με δροσερά μπανανόφυλλα, και την εκρέμασε μέσ' στον τρανό, πρασινοσταχτολιγδερό Λιμπόπι, για να δροσισθή.

— Γιατί το κάνεις αυτό; είπε ο Δίχρωμο-Πύθωνο-Πετρόφειδος. — Με συμπάθειο, είπε το Έλεφαντόπουλο, μα η μύτη μου έχασε άσχημα το σχήμα της, και περιμένω να μαζωχθώ.

— Τότε θά έχης πολύν καιρό να περιμένης, είπε ο Δίχρωμο-Πύθωνο-Πετρόφειδος. Μερικοί-μερικοί δεν ξέρουν ποιά είνε το καλό γι' αυτούς.

Το Έλεφαντόπουλο εκάθησε εκεί τρεις μέρες κ' επερίμενε να μαζωχθώ η μύτη του. Αυτή όμως καθόλου δεν είνονταν, και, κοντά σ' αυτό, το έχαμνε και ν' άλλοιθωρίξει. Διότι, ο Πολυαγαπημένο μου, πρέπει να ιδής και να καταλάβης ότι ο Κροκόδειλος την ετράβηξε και την εκνε αληθινή προβοσκίδα, σαν αυτή που έχουν σήμερα όλοι οι Έλεφάντες.

Είς το τέλος της τρίτης ημέρας, μια μύγα ήλθε και το εκέντησε στον ώμο, και πριν καταλάβη το Έλεφαντόπουλο καλά-καλά τί έχαμνε, εσήκωσε την προβοσκίδα του κ' άριξε ξερή στον τόπο της μύγα με την άκρα της.

— Όφελος νούμερο ένα! είπε ο Δίχρωμο-Πύθωνο-Πετρόφειδος. Άδύνατον να το έχαμνες αυτό με την άπλη μυξιάριχ ή σου μύτη. Κύττα να φας λιγάκι τώρα.

Πριν σκεφθώ τί έχαμνε, το Έλεφαντόπουλο άπλωσε την προβοσκίδα του κ' εκόψε ένα μεγάλο δεμάτι χορτάρια, το εκτύπησε για να το ξεσκονίση στα εμπροσθια του πόδια, και το έχωσε στο στόμα του.

— Όφελος νούμερο δύο! είπε ο Δίχρωμο-Πύθωνο-Πετρόφειδος. Άδύνατον να το έχαμνες αυτό με την άπλη μυξιάριχ ή σου μύτη. Δεν σου φαίνεται πως είν' εδώ πολύ ζεστός ο ήλιος;

— Ναι, είνε, είπε το Έλεφαντόπουλο, και πριν συλλογισθώ τί έχαμνε, έρρούφηξε κ' εσήκωσε μια σκαριδιά λάσπη από την όχθη του τρανού, πρασινοσταχτολιγδερού, Λιμπόπι ποταμού, και την εκλατύκωσε επάνω στο κεφάλι του, όπου έχαμε ένα δροσερό, νερούλο και γλυστερό σκούφο από λάσπη, που όλο κ' εστάλαζε πίσω από τ' αυτιά του.

— Όφελος νούμερο τρία! είπε ο Δίχρωμο-Πύθωνο-Πετρόφειδος. Άδύνατον να το έχαμνες αυτό με την άπλη μυξιάριχ ή σου μύτη. Τώρα πως θά σου φανή αν σου τες ξαναβρέθουν;

— Με συμπάθειο, είπε το Έλεφαντόπουλο, μα δεν μ' άρέσει καθόλου αυτό το πράγμα!

— Θά σου άρесе λοιπόν να δείρης εσύ κανένα; είπε ο Δίχρωμο-Πύθωνο-Πετρόφειδος.

— Θά μου άρесе πολύ, παραπολύ αλήθεια, είπε το Έλεφαντόπουλο.

— Δοιπόν, είπε ο Δίχρωμο-Πύθωνο-Πετρόφειδος, θά ιδής πως αυτή η μύτη σου ή καινούργια θάνε πολύ χρήσιμη για να δέρνης τον κόσμο.

— Σ' εύχαριστώ, είπε το Έλεφαντόπουλο, θά το θυμηθώ και τώρα μου φαίνεται πως πρέπει να πηγαίω σπίτι σ' όλους τους άκριβούς μου συγγενείς, και να δοκιμάσω.

Έτσι το Έλεφαντόπουλο επέρασε την Άφρική, στο σπίτι του να πάγη,

πηδώντας και κουνώντας την προβοσκίδα του. Αμα ήθελε να φάγη φρούτο, ετραβούσε το φρούτο και το κατέβαζε από το δένδρο, αντι να περιμένη να πείση το φρούτο, όπως εσυνειθιζε να κάμνη. Αμα ήθελε χορτάρι, εκόψε χορτάρι, όρθό, από το χόμα, αντι να γονατίξη, όπως εσυνειθιζε να κάμνη. Αμα τον ετσιμπούσαν μυγες, έσπαζε ένα κλωνάρι από κανένα δένδρο και το έχαμνε

ξεμουγιασθήρι κ' έχαμνε κ' άλλο δροσερό, μαλακό και γλυστερό, σκούφο από λάσπη, κάθε φορά που έχαιγε ο ήλιος. Αμα ήτον μοναξιά πολλή, καθώς επερπατούσε κ' έσχιζε την Άφρική, ετραγουδούσε μοναχό του με την πρόβοσκίδα του, κ' ο βρόντος ήτο δυνατώτερος από πολλές μαζί μουσικές με μπροντίτζια όργακ.

— Ελόξ υσε επίτηδες από τον δρόμο του για να εύρη μια χοντρή Ιπποποτάμη (δεν ήτον συγγενισσά του αυτή), και την εδειρε γιρά, για να βεβαιωθή ότι ο Δίχρωμο Πύθωνο-Πετρόφειδος είχε πη την αλήθει για την καινούργια προβοσκίδα του. Τον επίλοιπο καιρό εμάζευε τες πεπονόφλουδες που είχε σκορπίση στο δρόμο καθώς επήγαινε στον Λιμπόπι, — διότι ήτον πολύ νοικοκυρόπουλο εκείνο το Έλεφαντόπουλο.

Ένα βράδυ με το σκοτάδι εγύρισε σ' όλους τους αγαπητούς του συγγενείς, κ' ετύλιξε την προβοσκίδα επάνω και είπε:

— Τι κάνετε; καλά; Αυτοί εκάτηκαν πολύ που το είδαν, και είπαν αμέσως.

— Έλα δω να τες φας, δια την άπληστον περιγίεργειάν σου. — Οούό! είπε το Έλεφαντόπουλο. Δεν μου φαντάζεστε πως ξέρετε να δέρνετε όπως πρέπει; εγώ όμως ξέρω, και θά σας δείξω εγώ.

Τότε εξετύλιξε την προβοσκίδα του κ' εδωσε μια κ' έχαμε δυό από τ' άδέρφια του τ' αγαπητά, να κάμουν τουμπάμια φορά.

— Ω! Μπανάνες μου! είπαν και τα

δυό, που το μάθες αυτό το παγινίδι, και τί την έχαμες τη μύτη σου;

— Έπηρα καινούργια απ' τον Κροκόδειλο που είνε στην όχθη του τρανού, πρασινοσταχτολιγδερού, Λιμπόπι ποταμού, εις το Έλεφαντόπουλο. Τον έρωτησα τί φαγί είχε για τη γεύμα, και αυτός μου δωκε αυτή τη μύτη να τη φυλάξω.

— Φαίνεται πολύ άσχημη, είπε ο



ΝΑ! ο' αυτή την εικόνα είνε το Έλεφαντόπουλο που παε να τραβήξη και να κόψη μπανάνες από ένα μπανανόδενδρο, αφού απέκτησε την όραση του καινούργια μακρυνά προβοσκίδα. Δεν μου φαίνεται να είνε πολύ ωραία εικόνα: αλλά δεν ήμπορεσά να την κάμω καλλίτερη, διότι οι έλεφαντες και οι μπανάνες είνε δύσκολα στο ζωγράφιμα. Τα πράγματα που είνε σαν φέτες-φέτες πίσω απ' το Έλεφαντόπουλο, σημαίνουν τόσους με έλη και με τέλματα κάπου στην Άφρική. Το Έλεφαντόπουλο έχαμε τα περισσότερά του λαοσκοπούλου με τη λάσπη που εβρισκεν εκεί. Νομίζω πως θά φαίνεται καλλίτερα, αν χρωματίσετε πράσινο το μπανανόδενδρο και κόκκινο το Έλεφαντόπουλο. — Σημείωσις του Συγγραφέως.

μυλλιαρός ο θεός του, ο Μπαμπούνιος. — Φαίνεται, είπε το Έλεφαντόπουλο. Αλλά είνε πολύ χρήσιμη.

Κ' έπιασε τον μαλλιαρό τον θεό του, τον Μπαμπούνιο, από το ένα μαλλιαρό ποδάρι του, και τον εσήκωσε εως επάνω σε μια σφηκοφωλιά.

Τότε εκείνο το κακό Έλεφαντόπουλο αρχισε να δέρνη όλους τους αγαπητούς συγγενείς του για πολύν καιρό, εως ότου πολύ τους εζάλισε και πολύ τους εσάστισε. Έτραβούσε κ' εβγαζε τα φτερά της ουράς της άψηλής του θείας, της





